



## Finngården Rikkenstorp

Gården framför dig är ett finnboställe med rötter i tidigt 1600-tal. Platsen och husen var förfallna när familjen Holmdahl flyttade hit på 1970-talet. Ett målmedvetet arbete inleddes för att återskapa den gamla finngården och öppna upp för allmänheten.

Husen har restaurerats och markerna har öppnats upp. Du är välkommen att ströva på stigarna runt gården. Rökstugans gårdstun med bord och bänkar uppåt backen är alltid tillgängligt för besökare. Det lilla finnmarksmuseet i ladan kan öppnas på beställning, likaså rökstugan.

Nere vid sjön kan du hyra en stuga med bastu om du vill dröja kvar. Det finns flera andra hus för uthyrning, allt från moderna hus till pittoreska krypin.

Finnmarksmuseet innehåller flera utställningar som framhäver olika aspekter och öden i Finnmarken.

Visning av gården, vägledning längs finnstigarna samt berättelser om finnmarkslivet och Dan Andersson kan bokas av Nils Holmdahl, tel 070-553 59 48.



## The Finnish farm Rikkenstorp

The house in front of you is an old Finnish settlement dating from the early 17th century. The houses and surroundings were in a very bad state of repair when the Holmdahl family moved here in the 1970s. Enthusiastic work begun in order to restore the old Finnish house and make it accessible to the public. You are welcome to stroll along the paths around the farmyard. Tables and benches in front of the Finnish cottage are always available to visitors. The small Finnmark museum in the barn as well as the Finnish cottage is opened on request.

### Finngården Rikkenstorp

772 94 Grängesberg  
Tel 0240-66 23 51, 070-553 59 48.



[www.rikkenstorp.se](http://www.rikkenstorp.se)

Vill du besöka fler av Ekomuseum Bergslagens miljöer?  
[www.ekomuseum.se](http://www.ekomuseum.se)

MÄNNISKA | MILJÖ | LANDSKAP

# FINNGÅRDEN RIKKENSTORP



FOTO: CHRISTINA LINDEQVIST



## Rikkenstorp kulturstig, 4 km



- 1 Övre Rikkenstorp. Grund från 1730-talet. Huset brändes ner av Högfors AB omkring 1950.
- 2 Hildas Hage. Förr fanns bastu, ria och loftbod här. Nedre delen kallas Rittikkaslogen och västerut låg Kokkiladan.
- 3 Västerå kern. Den uppodlades mellan 1800-1850.
- 4 Skvaltkvarnsruin. Här låg en kvarn redan på 1600-talet, den finns nu i Kopparberg.
- 5 Stentorg. Stenar från Västerå kern.
- 6 Tvättplats. Här hade man sin eka. Gårdens bonde Jan Jansson drunknade här omkring 1890.
- 7 Kullerå kern. Uppodlad i mitten av 1800-talet. Översta östra delen är äldre. Stenarna tippades i slänten och bildade etager med körvägar emellan.
- 8 Allapelto. Här växer brudsporre och nattviol.
- 9 Fångstgropsystem. 10 gropar och stig på åschrönet. Strax norr härom fanns en liten kolmila.
- 10 Gårdssmedjan. I början på 1700-talet delades gården mellan tvilling söner. Mellangårdsgår'n som markerade gränsen mellan övre och nedre gården syns delvis ännu just här.
- 11 Mieskuva. Finsk bildmagi kom med de första skogsfinnarna på 1600-talet. Här finns tre figurer.
- 12 Grund efter smedja. Den hörde till Övre Rikkenstorp.
- 13 Gammal fägata. En liten åker med blötmark omkring.
- 14 Utsiktsplats vid Ylatorpet. Från finskans ylå – det övre. Här har funnits hus. Milsviid utsikt över Rikkenstorp och Norra Hörkensjön. Stigen fortsätter över Rakkamossen till Kestina, Bränn-tjärn, Kaljoberg och tillbaka till Rökstugan på Rikkenstorp.
- 15 Finnmarksmuseet innehåller flera utställningar som framhäver olika aspekter och öden i Finnmarken med anknytning till skalden Dan Andersson.